

kom erbij kom erbij kom erbij

schrijf je eigen vriendschapslied

Benodigdheden:

- Je werkt in teams van 2, 3 of 4 leerlingen
- Pen en papier
- Songtekst "Kom erbij" van de film Belle en het beest
- Laptop (en youtube)

Stappen:

1. Beluister het volgende liedje: <https://www.youtube.com/watch?v=jpSqyaYlnaA>
2. Lees de songtekst samen goed door.
3. Verzin nu op het ritme van dit liedje jullie eigen songtekst. Lees goed de voorwaarden door!
4. Schrijf jullie zelfbedachte songtekst op en oefen ook door met elkaar te zingen terwijl het liedje aanstaat. Check goed of de tekst klopt en alles past!

Extra:

Vind je het leuk om te zingen? Vraag aan je meester of juf of jullie een optreden mogen geven met jullie eigen songtekst!

Voorwaarden:

- Je moet de tekst van de bestaande songtekst aanpassen. Zinnen mogen niet vervangen worden door soortgelijke zinnen.
- De volgende stukjes moeten in de songtekst blijven! (zoek ze goed op in de tekst!)
 - o Kom erbij, kom erbij. Zet je zorgen maar op zij.
 - o Kom erbij, kom erbij, kom erbij.
 - o Kom erbij, kom erbij, kom erbij.
 - o Kom erbij, kom erbij, kom erbij.
 - o Kom erbij, kom erbij, jij bent net zo blij als wij.
 - o Kom erbij, kom erbij, kom erbij, kom erbij!
- De zinnen moeten passen op het ritme van het liedje. Tip: tel het aantal lettergrepen dat gebruikt wordt in de bestaande zinnen.

Veel plezier!

Songtekst Kom erbij (Belle en het beest)

Mademoiselle, het is met grote trots, en met zeer veel plezier, dat wij u verwelkomen.
En nu, vergeet al u zorgen, ga lekker zitten, want de eetzaal biedt u met groot
genoegen aan.
Uw diner.

Kom er bij, kom er bij.
Zet je zorgen maar op zij.
Een servetje om je nek, cherry.
De rest van 't werk doen wij.

Soup de jour, wil je meer.
Jou bedienen is een eer.
Proef het maar is overheerlijk.
Zeggen ook de borden eerlijk.

Ze doen aan zang, en aan dans.
De cuisine hier is en France.
Met een enkele gast zijn wij al heel erg blij.
Kijk onze kaart is reuze, maak maar snel een keuze.
Kom erbij, kom erbij, kom erbij.

Kaasobour, kaassoufflé, Tong en tournedos flambé.
Cabaret bij het diner.
Ja, kom maar mensen, hup alle.
Ik gebaar en zie daar alles staat hier voor je klaar.
Na de taart met chocolade, volgt de lepeltjesparade.

Ik jongleer, tres risqué, met mijn kaarsjes alle 2.
Zo mit bier hat man plezier zo mit elkaar.
Dus neem je glas ter hand en laat ons klinken want,
Je hoort er bij, heb je pech, al die zorgen eet je weg.
Kom erbij, kom erbij, kom erbij.

Ben van origine, un bediende die wil dienen.
Wat moet ik nou zonder mijn huiselijk karwei?
Ach ooit kon men ons heel goed gebruiken.
En ineens was het allemaal voorbij.
Tien jaar doelloos wachten.
Zaten wij naar werk te smachten,
Naar wat bezigheid in het vak dat wij verstaan
Meestal zitten wij maar rond te hangen
Kletsen maar een beetje.
Toen kwam jij, hupsakeetje!

't Is een gast. 't Is een gast.
Die ons met haar komst verrast.
Haal de wijn voor dit festijn en pak servetjes uit de kast.
Wil je 2 kopjes thee?
Nou daar zit ik echt niet mee.
Als het water staat te zingen gaan mijn kopjes vrolijk springen.

In mijn thee heb ik trek.
Hé wat zie ik daar een vlek.
Haal hem weg, we hebben hier een eregast.
Is het zo naar je zin?
Wil jij er suiker in?
Kom erbij, kom erbij, kom erbij.

Kom erbij, kom erbij, jij bent net zo blij als wij.
Al die jaren doen wij niets en daarom roesten wij hier vast.
En ineens sta jij hier, nou wij helpen met plezier.
Laat de kaarsjes vrolijk branden ben jij hier in goede handen.

Gang na gang, keer op keer
Tot je gilt ik kan niet meer!
Als je naar je bed toe gaat dan zingen wij
wij hopen dat vanavond jou het eten aanstond
Kom erbij, kom erbij, kom erbij, kom erbij!